

Boek van de week...

Gluren in de wereld
van levenden

*De Nachtmoe*der, het originele debuut van scenarioschrijver Carel Donck, leest als een film. Als een jonge vrouw overlijdt, belandt ze in een andere wereld. In deze merkwaardige ruimte kan ze van een afstand het leven op aarde blijven volgen. Ze ziet haar kinderen worstelen met hun verlies en ontdekt dat haar man al maanden een affaire had. Als de vrouw merkt dat ze via de dromen van de kinderen contact kan leggen, gaat het mis. Kan ze haar verlies accepteren en de levende wereld achter zich laten? Een boek om in een adem uit te lezen.

*De nachtmoe*der,
Carel Donck € 16,95
(uitgeverij Arbeiders-
pers). Ook te bestel-
len via: www.libelle.nl/boekenclub.

